

# OASE weeknieuws

4 juni 2023  
Spreker en viering heilig Avondmaal: John Karsten



Wij willen in de komende uitgaven van het Weeknieuws een aantal artikelen over “Eredienst en aanbidding” publiceren.

## De Joodse synagoge als voorloper door John L. Karsten

*<sup>15</sup>Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. <sup>16</sup>Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.*

Lukas 4:15, 16 NBV21.

Aan de deur van menig protestants kerkgebouw is een bordje. Daar staat op “eredienst zondag 10.00”. In Engelssprekende landen staat er op het bordje “Worship Service Sunday 10.00”. Het bordje van Evangeliegemeente De Oase heeft “Samenkomst zondag 10.00”.

Wat willen deze bordjes bekend maken aan de buitenwereld? Er is op zondag om 10.00 een openbare samenkomst waarin God centraal staat. God wordt vereerd. Als vereren niet duidelijk is, denk dan aan iemand in het zonnetje zetten, of aan een openbare hulding van b.v. een winnend voetbalteam. Het Engelse “worship” betekent letterlijk “waarde toekennen aan” komt overeen met het Nederlandse vereren. In de oude Anglicaanse trouwliturgie zegt de bruidegom “with my body I thee worship” (met mijn lichaam breng ik jou, mijn echtgenote, eer).

De wortels van de christelijke eredienst liggen in de Joodse synagogedienst. Opgekomen in en na de Babylonische ballingschap, maar voor het eerst genoemd in het Evangelie van Lukas.

Daar lezen we dat Jezus onderricht gaf in de synagogen van Galilea. En dat het Zijn gewoonte was op sabbat naar de synagoge te gaan. Het Griekse woord “synagoge” is juist te vertalen als “samenkomst”. Zo ook in Jakobus 2:2 NBV21. Om de liturgie uit te voeren moeten er 10 Joodse mannen zijn, ouder dan 13. Dit is het Minjan of quorum. Vrouwen tellen niet mee en zitten meestal apart van de mannen, vaak op een balkon. Er hoeft geen priester aanwezig te zijn want er zijn geen dierenoffers. Die zijn voorbehouden aan de Jeruzalem tempel, die er sinds 70 na Christus niet meer is. De synagoge kan ook een gebouw zijn.

De dienst bestaat uit gebeden, vaak opgeschreven. Psalmen worden gezongen of voorgezongen door de chazan, zonder muziekinstrumenten. Er zijn steeds schriftlezingen waarbij de eerste vijf boeken van de Bijbel per jaar worden doorgelezen, aangevuld met gedeelten uit de profeten en speciale boeken op feest- en rouwdagen (Thora en haftora). Gelezen wordt uit rollen met Hebreeuws zonder de klinkertekens. Dan is er een preek, in Hebreeën 13:22 NBV21 genoemd “woorden van bemoediging”. De Hebreeënbrieff is zelf een betoog ter bemoediging.

Jezus mag de Schriftlezing doen en gaat die uitleggen. (Lukas 4:17-22 NBV21). Hij heeft gelezen uit Jesaja 58:6; 61:1,2. Dan zegt Jezus dat het Schriftgedeelte vandaag vervuld is.



## Gods wereldwijde akker

Na Jezus' hemelvaart zal vooral Paulus in heidenlanden steeds eerst de synagoge bezoeken. Daar legt Hij uit dat Jezus de gekruisigde de Messias is.

De nieuwe gelovigen komen steeds samen op zondag, de dag van de opstanding, "de dag van de Heer" (Op. 1:10 NBV21). Dan houden ze onderdelen van de synagogedienst over en vullen die aan met doop- en avondmaallezingen uit de delen van wat nu ons Nieuwe Testament is, naarmate zij daar over beschikten. Het zingen van psalmen werd aangevuld met hymnen en liederen door God ingegeven (Ef. 5:19 NBV21).

Het samenkomen is ter ere van God, om Hem te aanbidden.



Gebouw Zeister Mannenkoor, waar De Oase haar onderdak heeft.

In de ND bijlage van zaterdag 27 mei 2023 staat een uitgebreid artikel over vrouwen op het podium. Eén van die vrouwen is onze eigen Connie Karsten. Het interview met haar begint als volgt:



Een roeping heeft Connie Karsten al zo lang ze zich kan herinneren. Ze is voormalig docent aan de Azusa Theologische Hogeschool en gevangenispastor. 'Ik wist van jongs af aan al: God roept mij voor zijn dienst...'

Wie het artikel in z'n geheel wil lezen kan dat doen via de link [www.nd.nl](https://www.nd.nl) of <https://www.nd.nl/geloof/evangelisch/1176784/waar-zijn-de-vrouwen-op-evangelische-podia-het-is-god-die-ons...>

\*\*\*\*\*

Oase-leden en vrienden weten het wel: Connie betreedt heel regelmatig het podium in de Oase.

Dat podium behoudt ze niet voor zichzelf, want er hebben al heel wat vrouwen haar voetspoor gevolgd. Om er een paar te noemen:

Oud-gemeentelid Regien Smit-Bos, nu predikant van Silo Baptistengemeente in Utrecht.

Gemeentelid Marianne Loggers.

Dochter Charissa Meeuwenoord-Karsten, nu krijgsmachtpredikant.

Connie Karsten staat overigens ook regelmatig op podium of kansel in diverse tehuizen en instellingen in Zeist en omgeving.



## Gods wereldwijde akker

### Michael en Hanneke (Ghana)

Tampulma was een van de eerste taalgroepen die een bijbelvertaalproject hadden en hebben al jaren de volledige bijbel. De Tampulma-taal wordt niet op school geleerd, mensen leerden lezen via de leesonderwijsprojecten van GILLBT. Deze klassen zijn in de gemeenschappen of in de kerken en soms geeft een school gelegenheid om Tampulma te leren lezen. In 2002 waren er bijbelstudieboekjes geschreven in de Tampulma taal, die samen gingen met de boekjes voor het leesonderwijs. In 2002 was alleen het Nieuwe Testament beschikbaar, dus zijn alle studies uit het NT. Bij de tweede druk van de bijbel waren er veel revisies. Nu was het tijd om de bijbel-studie boekjes te herzien en van de herziene bijbelvertaling te voorzien.

John Tiika, een vitale oude man, die zijn hele leven heeft meegewerkt aan het leesonderwijs en de bijbelvertaling kwam voor twee weken naar Tamale, zodat we samen aan die revisie konden



werken. Dit werd een leuke opgave. Ik genoot ervan als John de bijbelverhalen ging uitleggen vanuit zijn Tampulma ervaring. Zo was er de studie waar Jezus zegt, *“Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en ik geef u rust. Leer van mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Neem mijn juk op u want mijn juk is zacht en mijn last is licht”* (Mattheus 11:28-30).

John schreef zijn uitleg: “Wanneer je een zware last op je hoofd draagt is het goed wanneer er iemand is, die je helpt om die last neer te zetten. Dan kun je gaan zitten en uitrusten. Zo helpt Jezus ons om die zware last van ons hoofd te nemen. Dat geldt niet alleen voor de lasten op je hoofd, maar ook de economische moeiten, gebrek aan voedsel, ziekte, en wanneer je kinderen dwarsliggen. Ook dat zijn lasten, waarmee Jezus je wil helpen die neer te zetten, zodat je kunt rusten. En dan pak je die last weer op en draagt die samen met Jezus, zoals er altijd twee ossen zijn die het juk dragen om het land te ploegen.

### Baghmara Kerk (Nepal)

Al enkele malen is gerapporteerd over het stichten van nieuwe kerkjes door NayaGaun Church in Pokhara.

Op de vraag of het nodig is om in een stad zoveel kerkjes te hebben, is het antwoord eenvoudig: ja! Pokhara is de tweede na grootste stad in Nepal en telt 300.000 inwoners.

Sinds 1769 was, zelfs nog in 1951, Nepal volledig gesloten voor christenen. Nu wonen er meer dan 1,2 miljoen christenen, vier procent van de bevolking, en sinds 1990 groeit het ledenaantal van de kerken met vijftien procent per jaar.

Het nieuwste kerkje is Baghmara Church, waar Prem Bastola voorganger is. Hij heeft een bijna bizar gebedspunt: het kerkje is goed in gebruik, maar... er ontbreekt een toilet. Geen probleem. De buurman bood aan dat er van zijn toilet gebruik gemaakt kon worden.





## Gods wereldwijde akker

Maar... die buurman had zich niet bedacht dat het om niet slechts een enkel gebruik ging. Tientallen kerkgangers kwamen!



Omdat de Baghmara kerk aan de rand van een natuurgebied staat, deponeren de kerkgangers hun behoeften nu daar.

Geen goed vooruitzicht, want er hoeft maar één persoon ziek te worden en iedereen kan besmet raken. Er wordt nu (bijna) dagelijks gebeden om financiën zodat er een toilet gebouwd kan worden. Daar kunnen wij ons steentje (gebed) ook aan bijdragen.

Een kleine bijdrage kan naar de gemeenterekening onder vermelding van H4N Baghmara.

### Dank en voorbede

**Ronald en Patricia L.** Op dinsdag 30 mei mailt Patricia: *Helaas gaat het niet beter met Ronald. Hij heeft steeds ontzettende pijn in zijn rug. Heeft al pijnstillers van de oncoloog gehad maar werken niet afdoende. Heeft ook geen injectie zoals de oncoloog had gezegd maar 1 uur infuus. Valt gelukkig mee.*

**Marjan S.** heeft meerdere onderzoeken ondergaan. Naar aanleiding van de uitslagen kreeg ze zaterdag 27 mei opnieuw een beenmergpunctie. Ze mailt: *De beenmerg punctie deed heel erg zeer. Werd nog witter en koud. Heb een tijdje na liggen shaken. Ben met bed en al naar de zaal gereden voor de bloedtransfusie. Bleek uit het bloedprikken voor de punctie dat mijn bloedplaatjes verder gezakt waren naar acht. Dus kreeg ik na de bloedtransfusie nog een zak bloedplaatjes.*



meidoorn



meikever

### Evangeliegemeente De Oase Zeist Website: [www.de-oase-zeist.nl](http://www.de-oase-zeist.nl)

#### Gemeenteleiding

John en Connie Karsten,  
T: 030-69 59 485  
Marianne Loggers  
T: 0343 - 761 099

#### Bankrekeningnummer

NL33INGB0003880202 t.n.v. (penn.mr.)  
Evangeliegemeente  
De Oase Zeist; bijdragen en giften voor zending  
zijn belastingaftrekbaar.