

Jaarthema 2024-2025

GOD verheerlijken

Het jaarthema van 2023 - 2024 zetten we in het nieuwe seizoen voort. We zijn nog niet klaar met de serie studie 'Leren in de gemeente' en 'Wat een stoet'. We houden het kanseldoek dus ook nog in ere. Hoe is dat ook weer in elkaar gezet?



Het kanselkleed

Het kanselkleed heeft twee kleuren: de koninklijk (hemels) blauwe ondergrond en letters en kroon in goud.

De vraagtekens in de kroon

De vorm en uitbeelding van de kroon zijn gebaseerd op de Bijbel: zowel aan het begin als aan het einde. Het zijn dan ook geen vraagtekens, maar vooral uitroepetekens van Gods trouw.

Het onderstuk van de kroon

Het onderstuk stelt de ark van Noach voor. Voor mij het bewijs dat God de ontwikkeling van de mens wel betreunde, maar zijn verbond niet teniet deed. In de ark daarom ook twee vormen die zowel het oude als het nieuwe verbond voorstellen.

De ronde vorm

Bovenop de ark een 'ronde' vorm, die verwijst naar de 24 oudsten rondom de troon van God, zoals Johannes die beschrijft in het boek Openbaring.

De 12 figuren in de ronde vorm

In die ronde vorm 12 gelijke ronde figuurtjes (Johannes noemt ze poorten) die de 12 stammen van Israël voorstellen.

De 4 figuren

Het geheel van die vorm wordt ondersteund door 4 figuren (de vier dieren).

Het geheel ademt zo de kroon van Gods liefde, genade en trouw van begin tot het eind.

Daar kunnen we zeker weer een seizoen mee voort.



Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in al' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelaal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond're pracht.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinker over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Opwekking 366

De kroon zoals deze bovenaan deze kolom én op het kanselkleed staat zal ook meegenomen worden in de aanhef van het Weeknieuws.

Dat is goed om ons wekelijks te herinneren aan de majesteit van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

¹⁹ Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?

²⁰ U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

1Kor.6:19-20 NBV21

Je zult maar een mankement hebben of slecht uit de voeten kunnen...
Of je zult maar van de ene ziekte in de andere vallen.

Hoe kun je dan waar maken wat Paulus zegt: God eer bewijzen met je lichaam! Of zoals de NBV het zegt: God verheerlijken met je lichaam.

Kan en wil de heilige Geest dan wel in zo'n bouwval wonen en werken?

De basis ligt hierin: je bent niet van jezelf, maar van God! Hij weet toch hoe en wat we zijn!

Hij heeft zijn eniggeboren Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven aan de schande en kruisdood. Hij, Jezus, droeg en verdroeg alles, omdat God ons alles waard vond. Ja, zelfs ons beperkte lichaam!

Hoe kun je dan eigenlijk 'God eer bewijzen of verheerlijken'?

De woorden eer bewijzen of verheerlijken zijn gelijk aan: roemen, verhogen, op een voetstuk zetten.

En dat is zeker niet alleen met woorden, ongeacht of die gesproken (gebeden) of gezongen zijn.

Dat is je lichaam, hoe beperkt ook, inzetten: stevig in je schoenen staan, handen uit de mouwen, open armen.

Dat betekent: het werk voortzetten dat Hij ons heeft voorgedaan en opdragen.

Marianne Loggers

**Wees elkaar niets schuldig,
behalve liefde,
want wie de ander liefheeft,
heeft de wet vervuld.**

Rom.13:8

In een gemeente hier ver vandaan was een zuster aan het mopperen over haar voorganger die “zondaars” aan het Avondmaal liet deelnemen.

De mopperende zuster deelde haar verhaal ook met andere gemeenteleden. Eén van deze gemeenteleden citeerde toen bovenstaande tekst. Toen het verhaal mij ter ore kwam, zetten de woorden van bovenstaande tekst zich in mijn hart en geheugen vast.

Kort geleden was ik bezig met mijn preek over de overspelige vrouw. Ineens kwam die tekst weer heel duidelijk in mijn gedachten.

God vraagt van ons dat wij onze broeders en zusters in liefde aanvaarden.

Wij zijn niet aangesteld tot rechters. De opdracht om elkaar lief te hebben vraagt al genoeg tijd en energie. God is de uiteindelijke rechter die zelf zal oordelen.

Terwijl ik hierover nog aan het mijmeren was, ontving ik van een gemeente lid een mooie spreuk van Dietrich Bonhoeffer. Een Duitse predikant, theoloog en verzetsstrijder die leefde van 4 feb.1906 - 9 april 1945.

Ik citeer deze spreuk en breng hem in verband met de tekst in Rom.13: 8: **“De mens die liefheeft, omdat hij door Gods waarheid vrij gemaakt is, is de meest revolutionaire mens op aarde.”**

Als wij Christus hebben leren kennen en ons leven aan Hem hebben toegewijd, worden wij een ander mens.

Wij veranderen o.a. hierin dat wij vrijkomen van oordeel over anderen en van vooroordelen.

Dat is een proces dat levenslang doorgaat. Een proces met vallen en opstaan. Als er geschaafd wordt aan wie we zijn, kunnen we ook steeds beter liefhebben.

Of zoals Bonhoeffer zegt: wij worden de meest revolutionaire mens op aarde.

Bij revolutie denken we vaak aan negatieve zaken.

Maar uiteindelijk betekent revolutie een grote verandering.

Als Christus ons heeft aangeraakt, stroomt de liefde van Christus door ons heen naar anderen toe.

Dat is revolutionair.

Mijn gebed zowel persoonlijk als in de gemeente voor het nieuwe seizoen, is dat Christus' werk van liefde in ons kan en zal voortgaan.

Connie Karsten



Evangeliegemeente De Oase Zeist
Website: www.de-oase-zeist.nl

Gemeenteleiding

John en Connie Karsten,

T: 06 - 1770 4564

Marianne Loggers

T: 0343 - 761 099

Bankrekeningnummer

NL33INGB0003880202 t.n.v.

(penn.mr.) Evangeliegemeente

De Oase Zeist; bijdragen en giften voor zending zijn belastingaftrekbaar.

Evangeliegemeente De Oase Zeist
Website: www.de-oase-zeist.nl

Gemeenteleiding

John en Connie Karsten,
T: 06-1770 4564
Marianne Loggers
T: 0343 - 761 099

Bankrekeningnummer

**NL33INGB0003880202 t.n.v. (penn.mr.)
Evangeliegemeente De Oase Zeist.**

Bijdragen en giften voor zending zijn aftrekbaar voor de
belastingaangifte (IB).